

När världen kom till Påbonäs...

Äntligen dags för årets stora scouthändelse, World scout jamboree i Kristianstad och camp in camp i Påbonäs.

Falken, Bergkvara och Påryd scoutkårer arrangerade lägret camp Påbonäs. Lägret startade 29 juli med att det regnade så åtgärder med grus och "mattor" arrangerades för att vi skulle slippa fastna i lera resten av veckan om vi skulle få fortsatt sällskap av regnet.

De äldre scouterna började med lägerbygge medan spårarscouterna hade vattendag, dock med mer vatten från ovan än vad vi önskade.

Undertecknad hade inte semester utan anslöt på lördag morgon, även denna dag bjöd på regn men jag möttes ändå av glada scouter när jag kom. Aktiviteterna denna dag var paddling och "högtidskontroller" för spårarscouterna, organisationstävling och vattendag för upptäckarna och kylskåpsbygge för äventyrarna.

På söndagen var det dags för spårarna att åka hem efter att de hade fått tävla i en organisationstävling. Vid lunchtid var det dags för våra gäster från WSJ att komma, vi var nog alla lite spända och förväntansfulla inför mötet och en del frågor snurrade i huvudet: från vilka länder skulle de komma, skulle programmet fungera, hur skulle det gå med engelskan... Frågetecknen rätades snart ut, våra första gäster kom från Schweiz, Österrike, Belgien, Japan och Australien, de delades in i patruller tillsammans med de svenska scouterna och sen var det dags att börja fira jul, midsommar, påsk, nobelfest, lucia och kräftskiva. Alla gick med liv och lust in för alla aktiviteter som bl.a. bestod av skidåkning, spotta grodor, äggpickning, gissa kryddor, provsmakning av kräftor, mer eller mindre lyckade experiment och att dansa små grodorna. Paddling med diverse lekar stod också på programmet något som var mycket uppskattat av våra gäster. Roligt var också att Sverige bestämt sig för att visa sig från sin bästa sida och solen strålade på oss något som glädde oss alla J

På kvällen var det lägerbål med uppträdande av flera av våra gäster samt även allsång på engelska och svenska.

Måndag fm var det dags för våra gäster att åka hem till Rinkaby och för oss att ta emot femtio nya gäster. Denna gång kom de ifrån Belgien, Wales, Slovenien, Holland och Grekland. Samma högtider firades fast med nya deltagare, samma glädje denna gång.

På måndagen kom också både smålandsnytt, TV4, barometern och Östran - ditbjudna av vår "mediemogul" Bengt. På em. anlände också ett holländskt scout band som underhöll oss med musik på kvällen, ett annorlunda inslag på ett läger. Jag tror dock att det som de flesta minns mest av den kvällen var en rörelsesång om lamor. Själv tar jag med mig känslan av att sitta framför ett falnande elden och blicka ut över vattnet... nästan oslagbart. Efter en god natts sömn vaknade vi till en solig tisdag med avsked av våra gäster och möte med nya som denna gång kom ifrån Indien, Sri Lanka, England, Slovenien och Japan. Vi fortsatte med firande av våra svenska högtider men vi bjöd också på företeelsen Glassbil som kom och spelade och delade ut glass, ett besök som blev mycket uppskattat.

På onsdagen åkte de "sista" gästerna hem och vi hade en viloeftermiddag.

Torsdagen bjöd på resa till Rinkaby och WSJ, efter två timmars bussresa kom vi fram och bara att köra på vägen in mot lägret var en häftig känsla. Bland det första vi fick göra var att gå en liten guidad tur på lägerområdet där vi bl.a. fick veta att det var 150 nationaliteter representerade på lägret, några hade cyklat till lägret från Afrika! antalet deltagare från olika länder varierade från ett par tusen till endast två stycken, det beräknades gå åt över 2 miljoner meter toalettpapper. Efter vår guidning stärkte vi oss med medhavd kasslersallad innan det var dags för egen upptäcktsfärd av jamboreen. Jag började med att gå upp i utsiktstornet för att få en överblick över området visst tvekade jag lite att gå upp till toppen av tornet men den här gången vann viljan över fegheten och jag tog mig upp och kunde blicka ut över det 800 fotbollsplaner stora lägerområdet. Känslan jag fick när jag gick på lägerområdet var "jag behöver inte åka ut i världen-världen har kommit hit". Jag fick också insikten om att scouting verkligen är en världs rörelse. På kvällen samlades vi framför scenen och när vi satt där började plötsligt alla att titta upp mot himlen och mot oss kom fallskärmshoppare som landade bredvid oss i publiken. Sen blev det konsert med Timbuktu och Hoffmaestro, måste väl erkänna att det inte är mina favoritartister men känslan av att sitta tillsammans med 48 000 andra scouter var otroligt häftig. Efter konserten tog vi trötta och nöjda och fyllda av intryck bussen tillbaka "hem" till vårt läger. Vi var många som påbörjade nattsömnen i bussen...

På fredagen var det ihop plockning och städning på programmet och sedan var det dags att åka hem.

Veckan var full av möten, avsked, upplevelser, insikter, skratt, sol, kloka scouter, god mat, efterrätter, nya vänner. Nu finns många nya härliga scoutminnen hos oss som var på Camp Påbonäs.

Vi vill tacka Påryd och Bergkvara scoutkårer för gott och trevligt samarbete- det här gjorde vi bra J

Nu ser vi fram emot att få se foton från lägret för att än en gång uppleva och minnas årets (hittills) häftigaste vecka.

**Många hälsningar till er alla som var med från Falkens scoutkår gm Johanna**